

Op 16 Mei 1944 werd door de Duitse Sicherheitspolizei te Sliedrecht een uitgebreide razzia gehouden, waarvan ondergeteekenden mede het slachtoffer zijn geworden.

Alle mannelijke personen van 18 tot en met 25 jaar, werden uit hun huizen gehaald of van de straat opgegrepen en rond de Ned. Herv. Kerk in groepen opgesteld. Door de strenge bewaking was het voor de familieleden der gevangenen niet mogelijk levensmiddelen af te geven; wèl gelukte het eenigen bij het instappen in de auto's nog een kledingstuk of iets van dien aard af te geven.

Na interventie van mevrouw P. van Rees-Smits, wonende te Sliedrecht, C 6, werden de mannen, die nog overgebleven waren (het grootste deel was reeds gevankelijk weggevoerd in auto's), en die bijkans den geheelen dag bij de muur stonden zonder eenig voedsel van de Moffen te ontvangen, door bovengenoemde mevrouw water, melk, brood belegd met kaas, worst en cigarettten verstrekt.

Dat dit gebaar bij ondergeteekenden een groote dankbaarheid jegens haar heeft gewekt, wordt hiermede nogmaals tot uiting gebracht.

D e o n d e r g e t e e k e n d e n ,

(A. van Wijngaarden)	<i>AvWijngaarden</i>	<i>B 304, Sliedrecht</i>
(D. de Bruin)	<i>D de Bruin</i>	<i>woonark "Biesbos" Sliedrecht</i>
(J.C. Lanser)	<i>JCLanser</i>	<i>Stationsweg 47 Sliedrecht</i>
(C. de Groot)	<i>C de Groot</i>	<i>Burg. Drijberplein 38 Sliedrecht</i>
(B. van den Herik)	<i>BvdHerik</i>	<i>A 402 Sliedrecht</i>
(Jan Overduin)	<i>J Overduin</i>	<i>B 80 Sliedrecht</i>
	<i>C.M. v. Rees jr.</i>	<i>Merwestraat 35, Sliedrecht</i>